

Drie weken

Pas drie weken, of alweer drie weken, het is maar hoe je het bekijkt. In ieder geval zijn we heel goed gestart en is de school inmiddels goed op stoom. We hebben veel tijd besteed tijdens de gouden Weken aan groepsvorming en structuur. Ook is de extra hulp die hier en daar nodig is ingeregeld. We zien uit naar de komende startgesprekken. Het is fijn om te zien dat de vragenlijsten behorend bij de startgesprekken inmiddels weer terugkomen naar school. Aan de inschrijvingen te zien, komt nagenoeg iedereen wel met zoon/dochter naar het startgesprek.



Startavond

Op onze Instagram (@paasbergschooloosterbeek) heeft u het vast al voorbij zien komen; de startavond met ouders van 25 augustus. Wij menen dat het een geslaagde avond was. Hartstikke goed voor ons om zoveel ouderbetrokkenheid te ervaren! Hopelijk vond u het ook een geslaagde avond.



Primeur presentatie nieuw prentenboek

Wie leest heeft de wereld aan zijn/haar voeten! Daarom hebben we het belang van goed technisch leesonderwijs hoog in het vaandel staan en leren de kinderen lezen volgens de LIST methodiek. Deze methodiek koppelt technisch lezen aan leesmotivatie. De kinderen ontwikkelen een rijke woordenschat, sterk leesbegrip en hoge leesmotivatie. Hoe mooi is het dan dat er een heuse boekpresentatie gaat plaatsvinden. Op 12 september komt Natalie Boekhort haar nieuwe prentenboek presenteren aan de kleuters van onze groepen 1/2A en 1/2B. Dorien van de Tol (misschien bij velen wel bekend) heeft de illustraties gemaakt en zal ook daarbij aanwezig zijn. Ook de pers zal mogelijk naar school komen. Na afloop om 12.15 uur kunt u het boek kopen en zullen Natalie en Dorien het boek signeren. Hoe leuk is dat!



Op 12 september komt Natalie Boekhort haar nieuwe prentenboek presenteren aan de kleuters van onze groepen 1/2A en 1/2B. Dorien van de Tol (misschien bij velen wel bekend) heeft de illustraties gemaakt en zal ook daarbij aanwezig zijn. Ook de pers zal mogelijk naar school komen. Na afloop om 12.15 uur kunt u het boek kopen en zullen Natalie en Dorien het boek signeren. Hoe leuk is dat!

Schoolreisjes

Woensdag 10 september is de grote dag, we gaan op schoolreisje! De kinderen zien er vast erg naar uit en hopelijk worden het allemaal zeer geslaagde reisjes, naar het land van Jan Klaasen (groepen 1 en 2), Dinoland (groepen 3 en 4) en Toverland (groepen 5, 6 en 7). Groep 8 gaat ook iets moois doen, zij gaan naar het Airborne museum. Het is voor een aantal kinderen nog even wennen dat we het meenemen van snoep niet meer toestaan. Wij nemen snoep mee voor de kinderen en delen dat uit. Iedereen krijgt dan evenveel en enigszins met mate.